

Märta Rönngren
In memorian
1942-2024



Märta bodde under sina första år i Stavre, men växte upp i Indal. Hon kom tillbaka till Ljustorp 1966 då hon gifte sig med Lars-Axel Rönngren och har sedan dess bott i byn Öppom, där hon tillsammans med familjen främst ägnat sig åt att sköta djurhållningen på familjegården.

Märta har alltid haft ett stort intresse för hembygden, slöjd och hantverk. Hon tyckte mycket om att väva och utförde under många år beställningsarbeten åt Medelpads Hemslöjd. Under barnaåren sydde hon mycket kläder åt familjen, vilket man gjorde förr. Intresset för kläder och textil tog hon med sig till Ljustorps hembygdsförening, där hon bland annat svarade för textilsamlingen. År 1998 blev Märta invald i styrelsen för föreningen, dit hon också förde med sig erfarenheter från arbetet i Gudmundstjärns intresseförening.

Redan år 1999 accepterade hon jobbet som hembygdsföreningens kassör, ett uppdrag som hon innehade livet ut. Märta var under ca 30 år en klippa i föreningens verksamhet med sitt tysta och lågmälda sätt vare sig det gällde beställningar, kaffekokning, bullbak eller bakning i bagarstugan av sitt goda segbröd. Redan från tiden på Gudmundstjärn, blev hon känd för sitt goda bröd. När vi andra, i föreningen, svävade på målet om gamla seder och bruk kom hon ofta med svaret.

År 2019 erhöll Märta utmärkelsen "Årets Timråbo".

Märta var mycket omtyckt och vi kommer att minnas henne med glädje och tacksamhet. Märta lämnar ett stort tomrum efter sig.

Ljustorp 20240322

Olof Ulander